

**BẢN THAM LUẬN “HIỆP HÀNH” CẤP GIÁO PHẬN**

*Trọng kính Đức cha,*

*Kính thưa quý cha,*

*Quý tu sỹ nam nữ,*

*Quý tham dự viên,*

*Giáo hạt Bắc Giang chúng con xin được tham luận hiệp hành cấp giáo phận như sau:*

Giáo hạt bắc giang nằm ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ, trọn vẹn tỉnh Bắc Giang gồm có 23 giáo xứ và 1 giáo điểm truyền giáo (Chũ) với số giáo dân là 27.000 nhân danh, nằm rải rác trên địa bàn. Có 20 Cha xứ, 1 cha phó, 3 cha phụ tá.

Các dòng tu đang hiện diện gồm có: cộng đoàn các cha Dòng Don Bosco, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, Dòng Truyền Giáo, Tu Hội Thánh Tâm, Cộng đoàn Tận Hiến, Trợ tá tông đồ.

Giáo dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp, phần nhỏ làm công nhân. Điều kiện kinh tế của người dân đến thời điểm hiện tại đủ ăn, có phần dư một chút. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, trong số đó có cả những gia đình lương dân.

Về tôn giáo, trước đây, người tôn giáo bạn còn quan niệm chưa đúng hoặc hiểu sai về Giáo Hội. Song cho đến nay, những quan niệm này đã dần thay đổi cách tích cực hơn, do người giáo dân Công giáo và người ngoài Công giáo đã có những cơ hội tiếp xúc: trực tiếp hay qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các bên đã biết lắng nghe và đối thoại để cùng thấu hiểu hơn về tinh thần và giá trị nơi giáo lý mà người Công giáo đang thực hành.

Với những thuận lợi và khó khăn như trên, con xin phép được trình bày tham luận trong chương trình hiệp hành cấp giáo phận cụ thể như sau:

**1. Đối với người trẻ**

**\* Thực trạng**

Về mối tương quan của Giáo lý viên với Chúa, các phụ huynh, với Cha xứ, quý Thầy, quý Di, đây là nền móng, là khởi điểm của tất cả các mối tương quan. Nhưng trên thực tế, những tương quan này lại ít được chú trọng. Quý Cha, quý Thầy và quý Di cũng chỉ có thể giúp xứ được một thời gian và không phải ở đâu cũng có sự hiện diện của những thành phần này. Thêm nữa, tương quan giữa Huynh trưởng, Giáo lý viên với phụ huynh và Ban hành giáo cũng chưa có sự kết hợp chặt chẽ và trao đổi thường xuyên. Phụ huynh thì coi trọng việc học văn hoá hơn là học giáo lý, kinh bản.

Về học liệu: Giáo trình Hiệp Thông được soạn một cách kỹ lưỡng, chi tiết và chủ yếu theo hướng đào sâu Kinh Thánh. Bài giảng được thiết kế với nhiều hoạt động phong phú, có những bài hát kèm theo, màu sắc đẹp, thu hút. Tuy nhiên, giáo trình Hiệp thông vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên. Trình độ và khả năng của học viên cũng như người dạy còn nhiều hạn chế, nên không thể khai thác và phát huy cái hay, cái độc đáo của giáo trình này.

Cách sắp xếp các buổi học giáo lý: Việc tổ chức học giáo lý vào ngày Chúa nhật hằng tuần, như phần đông các giáo xứ hiện nay vẫn đang làm cho thấy rõ tính hiệu quả và hợp lý. Thiết tưởng, nên dành cả ngày Chúa nhật cho thiếu nhi.

Cần chú trọng đào tạo huynh trưởng, giáo lý viên về chất lượng hơn là số lượng. Cần tập trung và nhấn mạnh vào nội dung Giáo lý, Kinh Thánh và phương pháp sư phạm hơn là phong trào.

Người huynh trưởng phải làm gương cho các em. Bởi thái độ sống của người Giáo lý viên làm nên hình ảnh “người Tông đồ” được Chúa sai đi, là kiểu mẫu, tấm gương cho các em noi theo, nhất là để lời giảng dạy của mình trở nên hữu hiệu. Muốn trở thành tấm gương sáng, anh chị Giáo lý viên phải sống và cư xử cho đúng mực theo chuẩn mực là Thầy Giêsu.

Hiện nay, HT, GLV được Cha xứ quan tâm, các em thiếu nhi đi học khá đầy đủ, và đã đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số khó khăn: đội ngũ Huynh trưởng, Giáo lý viên thiếu trầm trọng cả về số lượng và chất lượng, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học còn hạn chế, một số nơi thiếu sự quan tâm, thiếu sự cộng tác của Ban hành giáo và phụ huynh.

## \* Giải pháp

Cần phải xác định tầm quan trọng về mối tương quan giữa Huynh trưởng, Giáo lý viên với phụ huynh và Ban hành giáo. Nó được ví như bộ ba chân kiềng vững chắc để thúc đẩy phong trào Giáo lý và thiếu nhi đi lên.

Các bậc phụ huynh cần lưu tâm hơn nữa đến việc học giáo lý và xây dựng nền tảng đức tin cho con, không phó mặc con mình cho Huynh trưởng, Giáo lý viên.

Cha xứ, Ban hành giáo xứ cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ Huynh trưởng, Giáo lý viên, cùng cộng tác để giúp cho thiếu nhi ngoan ngoãn, chuyên chăm và nề nếp hơn.

Ban giáo lý Giáo phận cần nghiên cứu, xem xét lại và thống nhất việc sử dụng giáo trình sao cho phù hợp với trình độ, hoàn cảnh, khả năng và điều kiện của cả người dạy lẫn người học.

Cần tổ chức thường kỳ những khoá tập huấn, đặc biệt trong dịp nghỉ hè, nhằm hỗ trợ chuyên môn cho Giáo lý viên trong việc sử dụng giáo trình, về phương pháp sư phạm, cách tổ chức lớp học, soạn giáo án, học hiểu về tâm sinh lý của các độ tuổi. Các chương trình thường huấn giáo lý viên có thể sắp xếp theo tuần/ tháng/ quý/ năm. Nhờ những khoá thường huấn này, Huynh trưởng, Giáo lý viên có thêm kiến thức, kỹ năng và nhiệt huyết thực thi sứ vụ.

Về việc phân bổ một giờ giáo lý, nên tổ chức như sau: Sáng Chúa nhật có Thánh lễ dành riêng cho thiếu nhi, sau đó giải lao ít phút và vào giờ học Giáo lý (45' – 1h). Sau giờ học Giáo lý, có thể dành 45' học về phong trào, nhân bản, Kinh bản, xem phim về một vị Thánh, tư liệu về gương sống, chủ đề về mùa Phụng vụ, phong trào làm thủ công để tặng quà Giáng sinh, Phục sinh, mời quý Cha, quý Thầy hoặc quý Di chia sẻ hoặc tổ chức hội thảo về một chủ đề cụ thể...

Trong giờ học, có những hình thức động viên, khen thưởng hoặc nhắc nhở kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ và không nhắc đi nhắc lại lỗi của một em nào đó. Kết thúc bài học, nên tóm tắt nội dung bài học và gửi lên trang thông tin điện tử của nhóm (Ví dụ Zalo chung), để phụ huynh cùng cộng tác trong việc dạy con khi con về nhà. Cần có những bài kiểm tra nhanh 15', kiểm tra 1 tiết và bài thi tổng kết giữa kỳ, cuối kỳ như học văn hoá. Nên tổ chức những buổi giao lưu, thi đua cấp Giáo xứ, Giáo hạt và Giáo phận để các anh chị giáo lý viên cũng như các em cố gắng học hơn, có động lực và cơ hội để gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, làm quen và mở mang kiến thức, tạo nên một phong trào thi đua.

Bên cạnh đó Cha xứ, Ban hành giáo và phụ huynh quan tâm hơn nữa, thúc giục con cái đi học, đầu tư thiết kế những phương tiện phục vụ cho việc dạy và học. Sử dụng công nghệ thông tin vào giờ học Giáo lý.

Để có thêm các bạn tham gia vào Giáo lý viên, Huynh Trưởng các Giáo xứ cần: Động viên, khích lệ và mời gọi các bạn trẻ hy sinh, quảng đại dấn thân vào sứ vụ này, nhất là mời gọi các anh chị đã có kinh nghiệm giảng dạy, có gia đình ổn định.

## 2. Đối với việc dạy Giáo lý cho người Dự tòng

Con nhận thấy rằng việc dạy giáo lý cho người dự tòng gặp nhiều khó khăn như: Thiếu giáo trình hoặc giáo trình trình bày không gãy gọn, chưa khoa học.

Cả người dạy lẫn học viên nhiều khi không có thời gian, vì lý do công việc hay môi trường xa địa điểm học.

Đa số các bạn dự tòng đi học với mục đích để cưới được vợ hoặc chồng. Rất ít người thực tâm muốn học hiểu về đạo. Mặt khác, khó khăn do người dạy không đủ kiến thức, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm...

Vì vậy, thiết nghĩ, cần thiết lập một đội/ nhóm hỗ trợ các giáo lý viên dạy giáo lý dự tòng. Xây dựng trang web chung để mọi người có thể lên đó chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, trợ giúp, động viên và tiếp thêm lửa cho nhau. Chỉ qua thái độ học và mức độ cộng tác của người dự tòng là có thể nhận biết họ có thiện chí hay không. Về phương pháp dạy giáo lý dự tòng, sự kết hợp nhiều phương pháp, linh hoạt và phong phú tùy theo môi trường, bối cảnh, đối tượng và trình độ của học viên mang lại hiệu quả thấy rõ. Tuy nhiên, lối sống, cách cư xử và hành vi của người Công giáo đối với những người xung quanh là phương pháp quan trọng nhất.

Các cha xứ dù muốn sát sao trong việc dạy giáo lý dự tòng, nhưng vì bận rộn với nhiều công việc chung của giáo xứ, nên ngài khó lòng quan tâm đủ mức tới việc dạy giáo lý dự tòng. Vì vậy theo con, cần trang bị thêm kiến thức để việc dạy giáo lý dự tòng, bổ túc kiến thức về Kinh Thánh, Giáo luật, Luân lý, tâm sinh lý và những buổi gặp gỡ, hội thảo chung, chia sẻ kinh nghiệm để tăng vốn tri thức cũng như kinh nghiệm nhằm phục vụ cho việc dạy giáo lý dự tòng tốt hơn.

### 3. Đối với giới trẻ thời công nghệ

Công nghệ mang lại một số lợi ích cho đời sống đức tin và những khía cạnh khác của đời sống như: tăng triển đời sống thiêng liêng, học hỏi, tăng vốn kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh, mở mang tầm nhìn và biết thêm những thông tin về Giáo Hội, quảng bá những việc làm tốt lành, bác ái, chia sẻ những thông tin của Giáo xứ, Giáo họ, Giáo phận cho mọi người cùng hiệp thông và cầu nguyện cho các nhu cầu chung của Hội Thánh hoàn vũ cũng như Hội Thánh địa phương... Bên cạnh đó, các bạn cũng thể hiện sự sáng tạo của mình qua việc đưa công nghệ vào phục vụ, hỗ trợ cho giờ học Giáo lý thêm sinh động, hiệu quả. Bản thân con cũng hay tìm hiểu, học hỏi giáo lý trong các trang mạng Công giáo, có tham khảo các video Kinh Thánh, Giáo lý trên Youtube, tntt.vn.

Trang mạng hữu ích cho đời sống đức tin mà con quan tâm, đó là: Kinh Thánh 100 tuần của Đức Cha Khảm, Vatican news, bài giảng của quý Cha, theo dõi thông tin trên trang Giáo phận, Hội đồng Giám Mục Việt Nam... Tuy nhiên, còn nhiều người chưa bao giờ vào trang web của giáo phận, thậm chí có những bạn không biết đến sự tồn tại của trang web Giáo phận.

Bên cạnh những đóng góp của công nghệ thông tin như: thông báo, truyền thông, chia sẻ, quảng bá những hoạt động của Giáo xứ, Giáo họ, các hội đoàn cách nhanh nhất và đa dạng, nhất là những việc làm bác ái, những thông tin của Giáo Hội. Nhưng nó cũng có những mặt không tốt: Việc sử dụng công nghệ thông tin một cách tràn lan, bất kể thời gian và địa điểm và hậu quả để lại, đó là: Loạn báo Tin Mừng thì ít, rao bán tin buồn thì nhiều.

Vì vậy cần giới thiệu những hoạt động, sinh hoạt Công giáo cho các bạn tôn giáo khác những thông tin hữu ích, đăng tải nội dung từ một câu hay một bản văn Kinh Thánh, một ý cầu nguyện, một câu nói hay của vị Thánh nào đó hoặc nói điều tích cực.

Từ những hiện trạng như trên con xin có kiến nghị như sau:

**Kiến nghị:** Giáo phận nên thành lập một chuyên trang **“Giải đáp thắc mắc Công giáo”** để trợ giúp các bạn trẻ khi gặp những câu hỏi, những vấn đề không hiểu hoặc không thể giải đáp cho ai đó.

### 4. Vấn đề ăn ở trước hôn nhân

Vấn đề ăn ở trước hôn nhân hiện nay dường như trở thành một xu thế, một việc các bạn trẻ cho là bình thường và có nhiều bạn trẻ ăn ở trước hôn nhân. Những quan niệm, giá trị về đạo đức xuống cấp và bị xem nhẹ. Nhiều người không ngần ngại cho rằng, đây là xu hướng tất yếu của xã hội văn minh.

Nguyên nhân nữa là do môi trường hoàn cảnh sống xa nhà, xa gia đình, ít sự quan tâm, động viên, thăm hỏi từ bố mẹ. Nhiều bố mẹ quan niệm phải chắc chắn có bầu mới cưới. Thiếu kiến thức hiểu biết về tâm sinh lý; thiếu người hướng dẫn và đồng hành trong những giai đoạn then chốt của cuộc đời.

#### \* Giải pháp

Cần có những khóa học về tâm sinh lý và kỹ năng sống, những cách thức chống trả cám dỗ và phương thế giúp người trẻ đứng vững giữa những trào lưu không tốt của xã hội.

Cần nhắc nhở lại và giữ gìn các giá trị truyền thống.

Điều quan trọng là chính các bạn phải siêng năng cầu nguyện, xây dựng đời sống đức tin vững mạnh.

Các bậc phụ huynh cần ý thức quan tâm hơn nữa đến con cái mình, nhất là ở những môi trường sinh viên hay công nhân xa nhà.

Giáo Hội cần ra luật nghiêm ngặt hơn về hôn nhân và gia đình, nhất là có sự chuyên môn hoá việc dạy và học Giáo lý hôn nhân để hạn chế các tình trạng vừa nêu.

Còn về việc làm mẹ đơn thân: Trào lưu **“mẹ đơn thân”** cũng được coi là khá phổ

biến trong xã hội hiện nay. Nguyên nhân của trào lưu này có thể kể đến như: Đức tin chưa vững, hành xử thiếu suy nghĩ, chưa chín chắn cân nhắc hệ quả trước sau. Nguyên nhân sâu xa của trào lưu này đến từ chính gia đình đang không còn hạnh phúc. Các bạn nữ không nghĩ đến hệ quả của việc làm mẹ đơn thân: Việc một mình nuôi con sau này sẽ vất vả cực nhọc cả về kinh tế lẫn tinh thần và trong cả việc giáo dục con. Cần có quyết định cho đúng đắn. Cần sống có trách nhiệm và suy nghĩ cho tương lai con cái sau này.

## **5. Đối với trưởng gia đình**

**\* Nguyên nhân của những bất hòa trong đời sống gia đình, con cái hư hỏng, nguyên nhân dẫn đến bạo lực và đổ vỡ trong gia đình.**

Do vợ chồng không hợp nhau. Áp lực kinh tế, cuộc sống khó khăn, công ăn việc làm không ổn định.

Do vợ không khôn khéo, thiếu tế nhị. Hoặc cũng có những trường hợp do người ngoài tác động, bạn bè không tốt xúi giục, nói điều không hay... nguyên nhân để xảy ra bạo lực gia đình còn là do cờ bạc, rượu chè.

Con hư do cha mẹ. Cha mẹ quá nuông chiều con hoặc quá khắt khe với con. Cha mẹ không dành thời gian cho con, phó mặc cho ông bà và nhà trường. Công nghệ thông tin phát triển, con cái chỉ chú ý đến việc vào các trang mạng thiếu lành mạnh.

Tương quan giữa cha mẹ và con cái không hòa hợp, có nhiều khúc mắc tồn đọng không được giải quyết. Do sự khác biệt trong gia đình nhiều thế hệ, sự bất đồng ý kiến và khác biệt về lối sống, quan điểm.

**\* Các giải pháp tác động đến hạnh phúc gia đình giới trưởng gia**

Người trưởng gia đình cần làm gương sống đức tin cho vợ (nhất là vợ tân tòng) và con cái, cần giải thích cho vợ khi vợ thắc mắc, động viên, khuyến khích và thúc giục vợ tham gia vào các hội đoàn và sinh hoạt của xứ họ để hòa nhập với mọi người. Đồng thời âm thầm cầu nguyện với Chúa để Chúa hướng dẫn điều phải làm và lưu tâm giáo dục con cái, chọn lựa những điều tốt đẹp nhất cho con, cho con Rửa tội để được ơn Chúa và tập sống đức tin ngay từ khi thơ bé. Đồng thời, cùng với vợ con siêng năng đọc kinh chung, đi thờ, tham dự thánh lễ, bỏ đi những tệ nạn rượu chè bê tha.

Bên cạnh đó cha xứ, Ban hành giáo và mọi người nên thường xuyên quan tâm, hỏi thăm, động viên và khuyến khích họ tham gia vào các hội đoàn, sinh hoạt của xứ họ. Một khi người tân tòng hiểu đạo và sống đạo tốt, thì sẽ có thể hòa hợp với vợ và thống nhất trong việc giáo dục con, không bất đồng quan điểm.

Việc đọc kinh chung ở gia đình đem lại những điều tốt đẹp, giúp giữ vững và thăng tiến đức tin của từng thành viên trong gia đình. Nhờ đó mà mọi vấn đề trong gia đình đều được giải quyết trong hòa bình. Nên tổ chức các buổi đọc kinh liên gia, đến gia đình nào thì gia đình đó chủ động xướng kinh và chủ tọa giờ kinh, tùy theo sáng kiến. Việc đi lễ, đi thờ, cầu nguyện trong gia đình là phương thế và cách thức tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Giáo dục đức tin và nhân bản là quan trọng nhất, trước hết cần phải học cách làm người và là người có đức tin trước, rồi mới đến học văn hóa. Trước hết, chính bố mẹ cần ý thức về tầm quan trọng của cả hai điều này và đánh giá cho đúng mức, không thể coi trọng cái này mà bỏ cái kia được.

Cần đồng thời nhắc nhở, thúc giục và gieo trồng đức tin cho con cái. Bên cạnh đó thúc giục con chu toàn việc học văn hóa. Tạo cho con một mái ấm gia đình về sự an toàn và điểm tựa, để con cái không cảm thấy lạc lõng và thiếu bình an trong gia đình. Cần tổ chức lại nếp sống, quy củ trong gia đình. Cha mẹ cần dành thời gian cho con. Làm gương cho con. Dạy con sống đức tin. Đồng hành với con trong từng giai đoạn, lứa tuổi và giải thích cho con hiểu về sự thay đổi là chuyện hết sức bình thường.

Người trưởng gia đình cần thúc giục con cái tham gia các sinh hoạt của giáo xứ như: GLV, Huynh Trưởng, ca đoàn, đoàn kèn, đoàn trống, đi tu, đó là: Khi con cái còn nhỏ, cho con đi tham gia vào các lớp giáo lý, để con được sinh hoạt với cộng đoàn, bạn bè ngay từ nhỏ, tạo được thói quen, nề nếp. Khi con lớn dần, nhắc nhở, động viên con tham gia vào ca đoàn, Giáo lý viên, tạo điều kiện cho con tham gia các khóa học về đào tạo. Nhưng trước hết, để có thể thúc giục con cách hiệu quả, thì chính bố mẹ, nhất là người trưởng trong gia đình cần làm gương và nhiệt tình tham gia vào các đoàn hội cũng như các

sinh hoạt của Giáo xứ. Các người trưởng gia đình cần tránh các tệ nạn (cờ bạc, rượu chè, nghiện game, nghiện phim ...) vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống đức tin và hạnh phúc gia đình. Đời sống đức tin cũng theo đó mà sa đà và hời hợt. Gia đình lục đục, bất hòa. Kinh tế gia đình dễ sụp đổ, gây ra gương mù gương xấu cho con cái.

Người đàn ông, người trưởng gia đình cần suy xét: Mỗi người đều có những điểm tốt và điểm giới hạn, cần tin tưởng nhau và giúp nhau mỗi ngày. Cần ý thức vai trò, trách nhiệm và bổn phận người “trưởng gia đình” của mình, sống làm sao để trở thành gương sáng cho vợ, cho con noi theo, làm sáng danh Chúa.

Xin Cha xứ, Ban hành giáo đến những gia đình có người mắc vào tệ nạn để thăm hỏi, động viên và nhắc nhở như một cách thức giúp họ từ bỏ tệ nạn. Xin Cha đặc trách Giáo phận, Cha quản hạt: gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ, động viên khích lệ tinh thần anh em.

\* Đối với tổ chức của hội trưởng gia: Cần có chương trình cụ thể gửi đến từng thành viên và hoạt động nề nếp, quy củ, có tổng kết, sơ kết cuối năm. Các thành viên trong hội một khi đã nhất trí bầu ban phục vụ thì nên tôn trọng những người đứng đầu và chu toàn bổn phận.

Khi đi tham dự, cần mặc quần áo chỉnh tề, gọn gàng, cần lưu tâm đến đời sống đức tin và tâm hồn của mình. Các thành viên trong hội nên động viên nhau đi tham dự các giờ Châu Thánh Thể để cầu nguyện cho mình, cho gia đình và cho những người khác.

Các Cha xứ vào thứ 4 hàng tuần, hàng tháng dâng thánh lễ riêng cho hội trưởng gia đình và có buổi châu Thánh Thể. Xin quý cha tổ chức những buổi giao lưu, gặp gỡ và có những đề tài hội thảo, chia sẻ cho hội trưởng gia đình.

Siêng năng đến với Chúa, với Bí tích hòa giải, đi thờ, đi lễ, tham gia các sinh hoạt đoàn hội, tăng cường đời sống thiêng liêng, đạo đức sẽ bớt được những tật xấu, tính tình hòa nhã hơn và bớt cục cằn.

#### **\* Một số vấn đề liên quan đến quý Cha:**

Xin quý Cha có một cái nhìn bao quát và rộng lượng hơn, kiên nhẫn, đối xử công bằng và không phân biệt.

Cách riêng đối với những đôi hôn phối có người tân tòng, chuyện nghi thức, thủ tục vẫn là những điều hết sức mới mẻ, lạ lẫm. Do đó, xin quý Cha xứ có những hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện cho người tân tòng được thường xuyên gặp cha xứ.

### **6. Mân côi:**

Hiện nay một số giáo xứ đoàn Mân Côi không sinh hoạt định kì, thiếu đề tài tháng, chưa có tinh thần phục vụ, thiếu trách nhiệm giáo dục đức tin và làm gương sáng cho con cái.

Con thấy ngoài xã hội ngày nay đa số họ không chân thành, trung thực trong công việc, về Giáo Hội cần có sự chân thành, trung thực trong công việc cũng như xây dựng tại quê hương giáo xứ của mình, nếu không cũng chẳng khác gì xã hội.

### **7. Về ban hành giáo**

Một số giáo xứ nội bộ không đồng nhất, không vâng lời cha xứ, áp dụng truyền thống thời thiếu linh mục trong phục vụ, thiếu trách nhiệm theo quy chế, khó bầu và tìm nhân sự phục vụ, sợ chính quyền dân sự ..

Bầu BHG trong toàn Giáo phận vào một ngày để tiện cho việc thường huấn hàng năm.

Trên đây là tóm lược trình bày ưu điểm, tồn tại của các giới cấp giáo hạt, nay giáo hạt xin đề xuất ban thường huấn của các giới theo độ tuổi, hàng năm theo định kỳ ít nhất 2 lần/năm.

Con xin trân trọng cảm ơn Đức cha, quý Cha, quý nam nữ tu sỹ và tham dự viên, đã chú ý lắng nghe.

*Bắc Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2022*

**LINH MỤC QUẢN HẠT**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Giuse Nguyễn Văn Phong**  
**Quản hạt Bắc Giang**