

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 08/2022

I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XVIII TN: Mt 15,21-28

II. SUY NIỆM:

KIÊN NHẪN ĐỂ XIN CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúa Giêsu bị những người thù ghét buộc phải rời Galilê, vùng đất thơ ấu của Người. Ngài lánh ẩn trong các vùng ngoại giáo xung quanh miền Tia và Xi-đon.

Một phụ nữ người Ca-na-an, ngoại giáo, xuất thân từ một dân tộc bị người Do Thái thù địch, sau khi nghe về Chúa Giê-su và những quyền năng kỳ diệu của ngài, đã muốn xin ngài chữa lành cho con gái bà bị quỷ ám. Bà đến xin gặp Chúa Giê-su và các môn đệ ngay trên đường, bà hết sức la hét và cầu xin lòng thương xót của Chúa. Tuy nhiên, Đức Giêsu không đoái hoài đến. Một lòng một dạ, người phụ nữ không muốn cho ngài đi: bà đi theo ngài, phủ phục trước Chúa, cầu xin Chúa hết lòng. Chúa Giê-su nói với bà một cách nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn: *“không được lấy bánh dành cho con cái mà cho lũ chó con”*. Ngài muốn nhắc nhở bà về việc bà không thuộc về những người thuộc dân tộc được Chúa chọn.

Chúa đã nói chuyện với bà theo cách này để đưa bà đến một bước nhảy vọt lớn hơn về đức tin. Và thực tế, bà đã đáp lại với đức tin hết sức phi thường bằng sự can đảm vốn có của một người phụ nữ hết lòng thương con. *“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”*.

Với những lời này, người phụ nữ đã thuyết phục được Chúa: *“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được*

như vậy.” Người phụ nữ khiến Đức Giêsu trở thành người chữa lành nỗi đau cho mọi dân tộc, không chỉ riêng đối với dân tộc Israel.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng chữa lành cho những kẻ tin. Người phụ nữ với tình yêu mãnh liệt với con gái bị quỷ ám của mình, đã dẹp bỏ đi những những nghi kỵ, xua tan nỗi sợ trong tâm hồn, không còn biết điều gì khác ngoài chạy để kêu gào xin Chúa chữa lành cho con gái của mình. Thiên Chúa đã bị thuyết phục. Cuộc sống hôm nay cũng cần những tiếng cầu xin giống như người phụ nữ mà Tin Mừng hôm nay kể lại. Khẩn cầu trong sự khiêm nhường, kiên nhẫn và hết lòng chờ đợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài muốn con người vươn đến một bước nhảy trong đức tin mạnh mẽ hơn từng ngày, hướng đến lòng Chúa thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người gia trưởng chúng con có một đức tin mạnh mẽ như người phụ nữ trong Tin Mừng. Một đức tin cầu xin lòng thương xót của Chúa không chỉ cho những lợi ích cá nhân của chúng con, mà còn cho lợi ích của những người anh chị em trong gia đình, hội đoàn, xứ họ của chúng con để chúng con trở thành chứng tá của lòng Chúa thương xót trong mỗi hoạt động của chúng con. Amen!

**** Gợi ý chia sẻ***

1. Khi cầu xin Chúa những ơn tốt lành cho gia đình, hội đoàn, xứ họ của tôi, Thiên Chúa đã ban ơn như thế nào?
2. Tôi đã thực sự kiên nhẫn cầu xin Thiên Chúa như thế nào?

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

- 1- Giuse Đinh Đồng Quyết - Nhà xứ Hòa An
- 2- Giuse Nguyễn Văn Đức – Nhà xứ Bỉ Nội
- 3- Giuse Trần Đăng Giang – Nhà xứ Đại Lãm
- 4- Giuse Phạm Văn Chính - Họ Châu Sơn, xứ Bỉ Nội
- 5- Gioakim Nguyễn Văn Việt - Ngọc Liễn, xứ Ngọc Xá
- 6- Giuse Trần Văn Nhuận – Họ Bắc Nhung, xứ Tân Bình
- 7- Đaminh Trần Văn Sở - nhà xứ thống nhất
- 8- Anrê Nguyễn Văn Phúc - Họ Tân Lợi - xứ Phúc Yên
- 9- Giuse Trần Văn Thừa – Nhà xứ Vinh Tiến
- 10- Giuse Nguyễn Văn Hùng - Nhà xứ Vinh Tiến
- 11- Giuse Ngô Văn Dự - Họ Huống Trung, xứ Ngọc Lâm
- 12- Giuse Nguyễn Văn Côi - Nhà xứ Ngọc Lâm

IV. HỌC TẬP:

TOÁT YẾU GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO *(tiếp theo)*

Hạnh phúc chỉ có nơi Thiên Chúa

Sở dĩ như vậy, là vì con người đến từ Thiên Chúa và sẽ về với Ngài. Đến từ Thiên Chúa nên con người mang nỗi khát khao Chúa tận đáy sâu tâm hồn và chỉ nơi Ngài mới có hạnh phúc, bình an sâu thẳm, như thánh Âu-Tinh đã kêu lên: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa". Người ta có thể nhận ra chân lý ấy khi nhìn vào hiện tượng tôn giáo trong lịch sử nhân loại. Bên cạnh những tôn giáo lớn như Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo, Kitô Giáo, còn có những hình thức thờ tự, cúng bái, khấn cầu... đã xuất hiện từ rất lâu và ở khắp mọi nơi. Tất cả đều là

những hình thức biểu lộ tâm tình tôn giáo. Hiện tượng này mang tính phổ quát đến nỗi có thể nói tâm tình tôn giáo đã ăn sâu vào bản tính và cuộc sống con người. Quả thật "Thiên Chúa không ở xa mỗi người chúng ta. Vì chung trong Ngài, ta sống, ta chuyển động, ta hiện hữu" (Cv 17, 28).

Làm sao nhận biết được Thiên Chúa.

Như thế, giữa con người và Thiên Chúa có mối quan hệ thân thiết, sâu xa. Mối quan hệ này, không chỉ là một linh cảm chủ quan, nhưng còn dựa trên nền tảng vững chắc của lý trí. Chiêm ngắm thế giới bao la xinh đẹp và trật tự hài hòa nhưng cũng chóng qua mau đổi thay, con người khám phá thế giới này vừa kỳ diệu vừa mong manh, và qua đó, có thể nhận biết Thiên Chúa như nguyên thủy và cùng đích của vũ trụ (x. Rm 1, 19-20). "Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú. Người gọi đích danh từng ngôi một, Khiến không một ngôi nào vắng mặt" (Is 40,26). Đồng thời, nhìn sâu vào lòng mình với tiếng lương tâm và lý trí tự nhiên, con người khám phá nơi chính mình "mầm sống vĩnh cửu không thể giản lược vào nguyên vật chất" (MV 18), nhưng còn là hồn thiêng bất tử nên chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa tạo thành. Chính vì thế, vũ trụ chung quanh và chiều sâu tâm hồn đã trở thành những con đường đưa dẫn con người tìm về Đấng là nguyên lý tiên khởi và cứu cánh tối hậu cho con người và mọi sự.

(còn tiếp)

Lm. Đạc trách HTGĐGPBN
Fx. Nguyễn Văn Huân