

còn vang lên mãi cho những ai biết chân thành lắng nghe và khao khát đón nhận. Vậy người tín hữu phải làm gì để có thể đón nhận lời mặc khải của Thiên Chúa?

Cần có một tâm hồn khiêm tốn để đón nhận Thiên Chúa. "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha" (Mt 11, 25-26). "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới" (Lc 1,48).

Năng đọc và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. "Thực thế, trong các Sách thánh, Chúa Cha trên trời, bằng tất cả lòng triu mến, đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ" (MK 21).

- Biết đọc và nhận ra sứ điệp Chúa gửi tới qua các dấu chỉ thời đại (Lc 13, 1-5) - qua thiên nhiên; - qua những người gặp gỡ trong cuộc đời; - qua những tôn giáo ngoài Kitô giáo; qua nghệ thuật, văn chương, triết học, những nền văn hóa, những tiên bộ khoa học, những phát minh kỹ thuật và qua những biến cố lịch sử đã và đang diễn ra.

"Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Đấng bao phủ mặt đất hương dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng mà họ dự phần với những người đương thời" (MV 11).

(còn tiếp)

Lm. Đặc trách HTGD GPBN
Fx. Nguyễn Văn Huân

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN - Tháng 01/2023

I. LỜI CHÚA: - Thứ Tư ngày 04-01: Ga 1,35-42

II. SUY NIỆM: Trong câu chuyện về các môn đệ đầu tiên, Tin mừng trình bày cho chúng ta về hai kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc: kinh nghiệm làm chứng và kinh nghiệm gặp gỡ.

Đầu tiên, Tin mừng kể lại chuyện ông Gioan làm chứng về Đức Giêsu cho các môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa" (1,36). Ông mạnh dạn lên tiếng về sự hiện diện của Đức Giêsu, và các môn đệ đã đến với Người. Sau đó, chính họ cũng lên tiếng về Đấng họ đã gặp gỡ: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a." Tất cả đã đến gặp Đức Giêsu. Tại sao vậy? Bởi lẽ họ có người làm chứng. Trước là ông Gioan, sau là chính họ, những môn đệ đầu tiên. Về sau, chính những con người này đã đổ máu đào làm chứng cho Đức Giêsu tử nạn và phục sinh giữa thế gian này.

Trong cuộc sống, để người khác có thể đến với Đức Giêsu, chúng ta rất cần những chứng nhân. Chứng nhân không chỉ dừng lại ở những niềm tự hào: tôi là người Công giáo, tôi sống đạo rất tốt... hay ở những triết lý sống tâm đắc trong đạo, mà còn là những lối hành xử, là những cuộc sống thấm nhuần tinh thần Phúc Âm. Chứng nhân không chỉ dừng lại ở những thành phần ưu tuyển trong Hội Thánh, ở những linh mục, tu sĩ nam nữ, mà còn là lời mời gọi dành cho mọi tín hữu. Đó là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta, những tội nhân đích thực. Chính các môn đệ khi xưa cũng thế, người phản thầy, kẻ chối Chúa; người ích kỉ, kẻ nhỏ nhen; người ham quyền, kẻ ham tiền... Nhưng nhờ ơn Chúa, họ đã can đảm vượt qua những cái tôi to lớn của mình để trở thành những chứng nhân giới thiệu Chúa cho tha nhân.

Sau khi được ông Gioan giới thiệu, họ liền đi theo Chúa, họ cũng đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Nếu họ không đi theo Đức Giêsu thì sao họ có thể nghe được lời mời gọi của Người, “Đến mà xem.” Nếu họ không nghe theo lời mời gọi ấy, liệu họ có đến chỗ Người ở? Nếu họ không ở lại với Người thì sao họ có thể giới thiệu về Đấng Mê-si-a cho những người xung quanh. Kinh nghiệm gặp gỡ của các môn đệ đầu tiên luôn đòi hỏi sự tự do và thời gian của các ông. Các ông đã tự nguyện thành tâm thiện chí đi theo Đức Giêsu và dành thời gian ở lại với Người. Nhờ đó, ít nhiều các ông đã cảm nhận được sức hút từ nơi Đức Giêsu, một con người đầy tình yêu và lòng xót thương. Cũng thế, Đức Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta, nhất là các anh em trưởng gia đình hãy gặp gỡ Người ở nhiều thời khắc trong ngày sống, trong các biến cố của cuộc đời. Quan trọng hơn, cuộc gặp gỡ này cần chúng ta “ở lại”. Ở lại cần thì giờ, ở lại cần thính lắng, ở lại cần lắng nghe, ở lại cần đối thoại, và ở lại để nhận ra thánh ý của Chúa dành cho ta. Qua đó, mỗi anh em trưởng gia có thể cảm nhận được con người Giêsu, hiểu thấu tình yêu của Người dành cho mình.

*** Gọi ý suy niệm và chia sẻ:**

- Trong cuộc sống thường ngày, đâu là cách thức và kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của tôi?
- Với hoàn cảnh riêng của mình, là trưởng gia đình tôi phải làm gì để trở thành một chứng nhân cho Tin mừng giữa xã hội hôm nay?

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

- 1- Phanxicô Assisi Trần Bá Đức - Nhà xứ Chính toà Bắc ninh
- 2- Giuse Đào Văn Phương – Nhà xứ Ngô Khê
- 3- Phêrô Nguyễn Xuân Dưỡng – Nhà xứ Thọ Ninh
- 4- Đaminh Bùi Văn Hào - họ Nam Sơn, xứ Ngọc Lâm
- 5- Giuse Phạm Văn Hòa - Nhà xứ Yên Thịnh
- 6- Đaminh Nguyễn Văn Kế - Họ Đức Bản, xứ Vân Cương
- 7- Tôma Nguyễn Văn Đỏ - Nhà xứ Bảo Sơn
- 8- Anrê Nguyễn Hữu Dền - Nhà xứ Bảo Sơn

IV. HỌC TẬP: MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA (*tiếp theo*)

Đức Giêsu đến bổ túc và hoàn tất mặc khải

"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách. Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ: nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử" (Dt 1,1-2). Thiên Chúa tỏ mình ra cách trọn vẹn và dứt khoát nơi Người Con Một, là Lời duy nhất và hoàn hảo, đã làm người và trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nơi Đức Giêsu Kitô là cao điểm và trọn vẹn của mặc khải, Thiên Chúa đã lập Giao ước mới và vĩnh cửu, với toàn thể nhân loại. Con Thiên Chúa "đã đến bổ túc và hoàn tất mặc khải bằng tất cả sự hiện diện và tỏ mình qua lời nói cũng như việc làm, dấu chỉ và phép lạ, nhất là qua cái chết và sự sống lại vinh quang từ kẻ chết, sau cùng bằng việc phái Thần Chân Lý đến" (MK 4). Vì Đức Giêsu Kitô là lời trọn đầy và sau cùng của Chúa Cha nói với nhân loại, nên sẽ không còn mặc khải chính thức nào nữa.

Đón nhận mặc khải của Thiên Chúa

Thiên Chúa vẫn không ngừng mặc khải cho con người và tiếp tục nói với nhân loại qua mọi thời đại. Lời Thiên Chúa sẽ